

Rotterdam. 9 september

Geachte heer Minnen huys

Al enige tijd geleden kreeg ik via Adèle de ets "de opbouw van nieuw babilon".
Ik ben er erg blij mee, en ik bedank u er hartelijk voor.

Het toeval wil dat mijn vriendin, Marie Bot op haar reis in Polen afgelopen maand een brief van een oude bekende van u gekregen heeft. Die zal de brief naar u zenden. Geheel toevallig allemaal.

Ik hoop dat het nieuwe huis aan de Kromme Waal u heel bevallen. Ik vond het een prachtig pand.

vriendelijke groeten

wythe patijn