

CoBrA

PROTEST

OPEN BRIEF

Amstelveen, 8 november 1998,

Betreft: CoBrA 50, manifestatie – expositie in het Cobramuseum voor moderne kunst te Amstelveen.
Van 8 november 1998 t/m 10 januari 1999.

Wij protesteren tegen de aanwezigheid van de Deense beeldhouwer ROBERT JACOBSEN tussen de leden van onze groep. Deze beeldhouwer - liever gezegd plastisch kunstenaar - hebben wij persoonlijk goed gekend, hij was in de jaren van het bestaan van CoBrA een felle tegenstander en bestreed soms honend, soms schertsend onze ideeën. (Voor de kleine geschiedenis onze Robert Jacobsen was een vriend en heeft ons onderdak verleend in het Maison Danoise in Suresnes. Het gebeurde in het begin van het jaar 1951 vlak na onze aankomst in Parijs. Wij verbleven daar enige weken en wij herinneren ons, dat wij avonden en avonden heftige discussies aangingen en het nimmer eens werden.) Het werk van Robert Jacobsen bestond toen al uit ijzeren constructies en hij manifesteerde zich in exposities geometrisch-abstract gericht.

We protesteren nog feller tegen het feit dat LOTTI VAN DER GAAG (genaamd Lotti) in de catalogus opgenomen wordt. Dit is een ernstige geschiedvervalsing. Lotti -als beeldhouwster- heeft nooit en te nimmer bij onze groep gehoord, heeft aan geen enkele manifestatie of tentoonstelling van CoBrA meegedaan, zij komt nergens voor in onze publicaties en sterker in het standaard werk van Willemijn Stokvis: "COBRA" verschenen bij de Bezige Bij, te Amsterdam in 1974 met als ondertitel: "Geschiedenis, voorspel en betekenis van een beweging in de kunst na de tweede Wereldoorlog." wordt zij geen enkele keer genoemd, ook niet in het register achterin het boek dat maar liefst zo'n driehonderd namen telt! (facheux oubli de la part de Willemijn Stokvis....)

In de hoop dat u voortaan rekening zult houden met de hierboven genoemde bezwaren. Wij willen namelijk de pionierskracht van CoBrA niet verzwakt zien, en zeker niet zijn historische betekenis vertekend.

Schilders en medeoprichters van CoBrA,

CONSTANT,

Constant

CORNEILLE,

Corneille

p.s. - ik heb Lotti nog
niet ontmoet!