

Pier Terwen, Plantsoen 21, 2311 KG Leiden

29-9-1999

Beste Constant,

Tot mijn spijt moet ik je dit kranteartikel sturen. Ik wist niet eens dat de fontein al was geplaatst; ja had me wel verteld dat je er mee bezig was om het oude exemplaar te laten reconstrueren.

Het is toch afschuwelijk dat dit soort van dingen gebeuren.

Momenteel ben ik bezig voor de Nederlandse Gemeenten en musea een organisatie in het leven te roepen die zich gaat bezighouden met het beheer en behoud van kunst aan de openbare weg.

Een van de aandachtspunten zal zijn het lik-op-stuk-beleid aangaande bekladding van objecten. Maar goed, die organisatie zal nog wel even op zich laten wachten. Voorlopig hoop ik maar op een accuraat beleid van de Gemeente Leiden.

Ik hoop dat alles goed met jullie gaat.

Hier is alles wel goed met als opmerking dat ik momenteel erg veel verdriet heb van het overlijden van een van mijn beste vrienden die hier aan het Plantsoen. We kenden elkaar zo'n 23 jaar en plotseling stierf hij aan een hartinfarct. Ben voor een gedeelte zij executeur dus ik wordt er met m'n neus bovenop gedrukt.

Heb je mijn vorige brief nog gekregen?

Ik hoop je snel weer eens te zien; zullen we eens gaan eten bij *Kapitein Zeppos*? Trouwens, in Brugge trof ik een restaurant aan met de zelfde naam. Heb er slechts de koffie op het terras geprobeerd.

Het allerbeste en ik hoop tot spoedig,

je: Pier