

## De Poort van Constant is er nog

*Letters from readers after an article in Het Parool mistakenly claims that De Poort van Constant is not around anymore, Het Parool, February 20, 2016*

### Alive & kicking

Mooie foto donderdag van Pieter Boersma, van Hans Dulfer, z'n nieuwe sportauto en de 'verdwenen' Poort van Constant. Het karretje zal inmiddels wel op de schroothoop liggen en Dulfer ziet er ook zo fris niet meer uit. Nee, de betonnen sculptuur is het enige op de foto dat nog werkelijk alive and kicking is.

Floris Lok

### Achterafweggetje

De sculptuur van Constant Nieuwenhuys in Osdorp staat er nog steeds. Het is trouwens een prachtige foto van Pieter Boersma. 'De Poort van Constant' vormt nog steeds de toegang tot de westelijke helft van het sportpark Ookmeer, zij het dat de locatie tegenwoordig niet meer zo fotogeniek is. De bomen op de achtergrond zijn een aantal jaren geleden radicaal omgezaagd.

Ook de Troelstralaan (hier achter de rug van de fotograaf) waarlangs de sculptuur staat, is door het vreemde handelen van het toenmalig stadsdeel Osdorp van een monumentale brede bomenlaan met allure veranderd in een achterafweggetje, waar het drukke verkeer inclusief twee buslijnen zich doorheen moet zien te persen.

B. Smit, Amsterdam

### Wis en waarachtig

Wis en waarachtig staat dit kunstwerk van Constant nog steeds bij de ingang van sportpark Ookmeer. Het park met een golfbaan, een manege, een tennispark en nog vele andere sportfaciliteiten is nog steeds trots op dit monument.

Tjerk Vellinga